

**Voetbal**

Etienne Lefèvre is erevoorzitter van Korpo Oostende, van Interclub Oostende en ook van Hoger Op. Tot vóór twee jaar was hij beheerderslid van KVO.

**Terreinen**

De Bartpatron legde op Vuurtorens Domeinengronden twee voetbalvelden voor amateurs aan. Hij kon rekenen op de medewerking van het stadsbestuur. Wat niet wegneemt dat het Tjienne nog altijd een goeie smak kostte. Jet hout voor de kabiennen alleen af liep met 67.000 ballekes weg.

**Bartjes**

**Sponsors**

Tjienne die bij ontelbare gelegenheden zijn steun toezegde kreg ook, inzake sponsoring voor "zijn" grote prijs, goeie wind in de zeilen. Zo zijn dit jaar Garage Renault en Tours Vanhove van de partij.

**Winnaars**

Door Richard Hellinckx (Sport Comité Oostende) werden ons volgende winnaars van de Erepreis Jean Bart toegespeeld:

- 1980 Eric Staes
- 1981 Marc Van Geysseghem
- 1982 Johnny Cuyille
- 1983 Carlo Steel
- 1984 Freddy Dekeyser
- 1985 Rudy Devijlder
- 1986 Frank Vandenaabeele
- 1987 Willy Willems

Natuurlijk wonnen ook Freddy Maertens, Daniel Ameloot, Alain Desaever en Marc Deseyne al een keer.



Zoals men ziet kon ook Jan Piers de charmes van Joske appreciëren

**Jean-Pierre Coopman**

Bokser JP Coopman is van dezelfde streek als Tjienne afkomstig. Niet te verwonderen dat de vuistschermmer in de Jean Bart dan ook zo goed als kind ten huize is en dat Tjienne aleens een ferme aanmoedigingspremie aan zijn vriend gaf.

**Biljart**

De Bartpatron biljart op zijn 1m80-tafel aan zo'n 40 gemiddelde. Hij bekent dat het kaarten en dan vooral ramé-bridge maar zijn voorkeur wegdraagt.

**Dochters**

Langs Joske's kant is er dochter Anne en kleindochtertje Vanessa. Langs Joske en Tjienne is er Nancy, een pientere studente die met een diploma mannequin op zak, haar gratie over 1m.78 uitspreidt.

**'t Verschil**

Als sportman woog Tjienne inderijd 65 kg... en als cafébaas is hij goed voor 210 "gemoedelijke" pondjes. Ofte het kleine verschil!

Een bewogen Etienne Lefèvre vertelde ons dat hij de „Jean Bart” zal overlaten. Met zijn Joske stond Tjienne twintig jaar achter de tapkast en verzilverde dit jaar de vriendelijke service met een al voor de NEGENTIENDE MAAL lopende „Grote Prijs Jean Bart - Erepreis Burgemeester Goekint.”

**Van 'n Jezuiet die graag de nonnekens zag...**

Tjienne van de „Jean Bart” is eigenlijk een aangespoelden van het Kortrijkse Beveren-aan-de-Leie. Hij werd aldaar op de 26ste van nieuwjaarsmaand '37 in het huisgezin van vlashandelaars Jerome en Rachel Lefèvre geboren. Een doorbrave ma en een fantastische pa, zegt Tjienne.

Zoals het toendertijd de gewoonte was moest een middenstanderszoon de franse taal meester zijn. Zo liep Etienne Lefèvre van zijn 12de tot zijn 17de school bij de strenge Jezuieten. Of hij een brave monnik werd, vragen we. „Heel zeker niet”, lacht Tjienne kwajongensachtig, „k zag veel liever de nonnekens dan de jezuieten, hà, hà, hà...”

Hierbij aansluitend vertelt hij een „goeie”. Hij moet 16 geweest zijn toen hij onder leiding van professor Dubois op kamp meeging naar Remouchamps en - 't is geen waar hé! - het dochtertje van de patissier een bezoek aan z'n tent bracht. De professor die hen betrapte heeft twee dagen lang het woord tot Tjienne niet meer gericht...

**Van 't vlas ...naar de trap**

Zoals gods wegen waren ook Tjiennes beschikkingen ondoorgrondelijk. Toen zijn eerste huwelijk schipbreuk liep zegde hij adieu aan de vlasindustrie en trok met blonde Joske Oostende-waarts. Op de Vuurtorenwijk nam hij voor een zacht prijzeke de „Jean Bart” over. De jonge hengst die meer dan behoorlijk door vóórkant van de toog kende, dacht bij zichzelf dat er achter de tapkast een aardige frank te verdienen viel... Hij was daarbij het spreekwoord indachtig dat rond een vissershaven en rond een slachthuis de kassa rinkelt. Op de meest specifieke visserswijk van Oostende heeft Tjienne zich natuurlijk eerst aan het stoere en niet zo klapachtige zeemansvolk moeten aanpassen. Al viel dit vlug mee. De Kortrijkzannen spreken vlotter maar verteren niets, zegt Tjienne, terwijl de Opexenaars minder zeggen doch de centen laten rollen.

Dat neemt niet weg dat je om een handelszaak te doen marcheren je er ook moet voor presteren. Met sportieve en menselijke kontakten werd dan ook op de Vuurtorenwijk een blijvende band van vriendschap geslagen. Toch geeft de Bart-patron de grootse eer aan zijn vrouwtje: „Zonder Joske had ik het niet gerooid. Z'is altijd de zonneblomme van m'n café geweest! ...”



Al die willen te kap'ren varen moeten mannen met baarden zijn of als 'n echte Jean Bart ... van geen klein gerucht (sic) vervaard zijn!

**Tjiennes negentiende**

De zoon van de vlaskommercant was als jonge vent 1m75 hoog bij 65 gezonde kiloos. Bij 't leger won hij een achtal crossen, werd eens derde achter Allonsius en 27ste in de cross van Le Soir. Al sloeg hij 't gepeperdst door in de voetbal-sport.

Als back - zo rechts als links - speelde hij in de eerste ploeg van

Verlinde, Theo Vanloo ea. Pollentiers terug.

**De Vuurtoren een wijk om van te houden**

Zoals we in de aanhef zegden stoppen Tjienne en Joske er deze week mee. Met pijn in 't hart ... en voor de gevoelige Tjienne gewis

Kamiel Dierickx die het aanschijn van de wijk veranderde en wiens vissersstoet een visitekaart is die al heel wat baat aan de plaatselijke kommerce bracht. 't Zou zelfs nog beter kunnen als de handelaars wat meer aan hetzelfde touw trekken, zegt de Bartpatron.

Dat „den Opex” een wijk is om nooit meer te vergeten is Tjienne goed aan te zien. Hij kan zijn gemoed moeilijk bedwingen. Hij mag het evenwel aannemen dat ook de visserswijk de Bartpatron niet zal vergeten. Want zelfs de hoge Nautilus ligt in handbereik van Lange Nelle om iedere avond vuurtorensaluutjes te werpen. Naar Joske en Tjienne, twee vrienden voor altijd... (Edmond Tourlmain)

**Tjienne & Joske**



**aan afscheid toc**

Kortrijk Sport en kon aleens kleppers als Berre Deurwaerder en Ferre Govaerts in de schare zetten. In een juniorsfinale tegen White Star stak hij - respektievelijk elk één time - Victor Wegria en Letauwe in z'n zak. De Tjienne was een bikkelharde...

Toch ligt zijn „19de Grote Prijs Jean Bart” hem het dichtst aan het hart. Een hoofdstuk dat begon toen er op de Opex geen koers meer was en Tjienne door postmeester Maurits Staelens werd aangesproken. Onder de fantastische hoede van wielersport Komitee Oostende met zijn niet minder konsekwente koerskenner Richard Hellinckx groeide een idee uit tot een „crème van 't velooke”. 't Mag gezegd dat ook ereschepen Achtergaele een goeie praam in de goeie richting gaf.

't Waren tijden dat er aan premies aleens al zo'n tienduizend ballekes te rapen vielen. Niet te verwonderen dat deze topper de grootste namen uit het liefhebbersheir aan de start bracht en dat ook tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens een Jean-Barttrofee tussen zijn palmares heeft staan. Temidden de imposante deelnemerslijst vindt men namen als Rik



Vurige vuurtorenaars als Kamiel Dierickx, Gust Lesaffre, Tjienne Lefèvre, Maurits Staelens, een stel supporters... en natuurlijk meetje van de Opex rond Freddy Maertens, winnaar van de Jean Bart-liefhebberskoers die later bij de profs nog tweemaal wereldkampioen op de weg zou worden.



Een snapshot in een bomvolle „Jean Bart” toont aan dat ook schepen Felix danig met het sportgebeuren op de Vuurtorenwijk begaan was.

met een dikke traan in het oog. Maar wat wil je, je kunt er toch niet eeuwig mee doorgaan.

Met zijn Joske zal hij in het nabije Bredene van 't leven profiteren. Bij zijn afscheid wil Tjienne nog eens heel speciaal dank zeggen aan burgemeesters Piers en Goekint die hun naam aan de „Erepreis” koppelden en schepenen Daniels en Bourgois die gedeceerd en gunstig tussenkwaren. Tjienne geeft ook het trekpaard van de volkse Vuurtorenwijk eer: raadslid

**Grote Prijs Jean Bart**

Woensdag 22 juni wordt de 19de Grote Prijs Jean Bart voor Internationale Liefhebbers verreden. Tjienne heet alle mensen vanaf 14 u. nu al van harte welkom.

**Veronica-sterrenelftal op bezoek**

Stunt van Sportklub Yoric Bredene, die zaterdag 30 juli uitpakt met een voetbalteffren voor het goede doel. SK Yoric zal zich voor de gelegenheid aangevuld zien met een paar Belgische vedetten om aldus het Veronica Sterrenelftal van replek te dienen. De opronng gaat interres naar het Koninklijk Werk Ibis.

**Carl Boenders naar VK Torhout**

Van de week kwam het tot een akkoord met GS Middelkerke voor de overgang van Carl Boenders, ex-KVO, naar Vierdeklasser VK Torhout. Aanvankelijk was er sprake dat de rijzige verdediger naar FC Izegem zou overstappen.